

'Ze zullen het me niet makkelijk maken'

Op bezoek bij Jaap van Zweden in New York

Wie deze dagen door New York loopt, kan het niet ontgaan dat er iets met een Nederlands tintje aan de hand is. Van billboards op straat tot reclameborden in metrostations, overal is op dit moment het gezicht van JAAP VAN ZWEDEN te zien. De Amsterdamse dirigent wordt deze week benoemd tot chef-dirigent van het vermaarde New York Philharmonic Orchestra.

Door FRANK WAALS



Als dirigent van het New York Philharmonic.



Jaap van Zweden met Privé's Frank Waals...

...en met zijn vrouw Aaltje en hun oudste zoon Daniël.



FERRY DE KOK

PRIVÉ EXCLUSIEF



CHRIS LEE

van het Philharmonic in Hong Kong. 'Ik ben een Nederlander en daar schaam ik me voor geen meter voor,' aldus Jaap. 'In welke uithoek van de wereld ik ook sta, ik ben ergens stiekem toch altijd weer blij wanneer er een toestel klaarstaat om mij naar huis te brengen. Thuis is veilig, thuis is goed georganiseerd en bovendien ruikt de lucht in ons land het allerlekkerst. In Amsterdam heb ik mijn plekken om met vrienden af te spreken, al zijn dat er door de jaren heen minder geworden. Als mensen je nooit zien, zeggen ze op een gegeven moment: 'Het is goed met je.' Dat begrijp ik ook.'

Recensenten

Met Jaaps aanstelling in New York is de cirkel rond, want al op zijn vijftiende studeerde hij er aan de Juilliard School - een conservatorium voor uitvoerende kunsten - op een steenworp afstand van zijn huidige werkplek. 'Ik kon destijds kiezen uit Rusland en Amerika en ik heb heel bewust voor dat laatste land gekozen. Dat was het vrije westen, en de Amerikaanse televisieseries die wij in Nederland te zien kregen, maakten de aantrekkelijkheid alleen maar groter. Rusland, toen nog de Sovjet-Unie, was toch nog een beetje de gevaarlijke, deprimerende vijand waar je goed moest op letten, al was ik op dat moment niet zo politiek georiënteerd. Die

Familie

Ondanks zijn prestigieuze benoeming voor de komende jaren denkt Jaap ook al aan een toekomst zonder muziek. 'Ik zal niet sterven in het harnas, deze carrière is eindig. Het is lastig om er, naast Hong Kong en New York, nog andere orkesten bij te

Lees verder op de volgende pagina.



ROGER NEVE

Vervolg

Jaap van Zweden

ROGER NEVE



FERRY DE KOK

Met Benjamin.

heb ik eens verrast door hem mee te nemen naar **HENNY HUISMAN**. Al jarenlang is hij een van zijn grootste fans en hij heeft me vaak gevraagd hem ooit eens te mogen ontmoeten. Toen dat moment eenmaal daar was, glunderde hij van oor tot oor. Henny was zo ontzettend warm en vriendelijk, dat ontroerde me zeer.'

Ook Jaap heeft op zijn beurt een aantal fanatieke bewonderaars. Zo ontving hij van een trouwe fan jarenlang pakketjes.

'Een wat oudere dame stuurde mij elke week en waar ter wereld ik ook oprad flessen Fa, zodat ik mezelf kon wassen. Hartstikke lief en hilarisch tegelijkertijd, maar op een gegeven moment hadden we thuis een kast vol van die flessen staan, haha! Een andere oudere vrouw, moeilijk ter been, half blind en redelijk hulpbehoevend, nam toch de moeite mij twee jaar lang

doen en ik heb ook nooit geambieerd om van de ene job naar de andere te leuren. Wel om het grootste toporkest ter wereld te leiden en dat gaat nu gebeuren.

Maar stel dat ik er na deze vijf jaar achter kom dat New York me qua energie gesloopt heeft, dan zou ik ook zomaar kunnen besluiten dat het prachtig is geweest en dat ik het daarbij laat. Misschien alleen nog eens eenmalig dirigeren als de ijskast leeg is, maar dat zal niet snel gebeuren, haha. Ik heb nu continu te maken met zeventien uur tijdsverschil tussen de verschillende continenten en dat ga ik niet tot mijn negenstigste volhouden. Dat zit er bij mij echt niet in. Bovendien realiseer ik me steeds meer dat familie echt heel belangrijk voor me is. Ik heb ontzettend veel in de levens van mijn kinderen moeten missen, iets wat ze me ook eerlijk laten weten. Dat was een harde boodschap, maar ik loop er niet voor weg. Een medaille heeft

altijd twee kanten en aan elk succes hangt een prijskaartje. Men heeft het daar niet graag over, maar ik kom er eerlijk voor uit dat het gemis aan thuis een mindere kant van dit vak is. Daarom ben ik in mijn hoofd nu al bezig met een toekomst waarin ik bijvoorbeeld met mijn kleinkinderen sinterklaas kan vieren bij de open haard. Ik heb er inmiddels twee, allebei

voortdurend te zien komen en gaan.

'Hij is al lang en breed volwassen, maar autistisch. Die aandoening maakt het voor hem lastig hier altijd even goed mee om te gaan en ook ik ben het liefst dag en nacht bij hem. Laatst kreeg hij een epileptische aanval en knalde hij met zijn hoofd keihard op de straatstenen. Ik schrik daarvan en was dan

'Ik kwam op mijn vijftiende naar Amerika en was vrij eenzaam'

jongens, maar veel invulling heb ik nog niet aan het grootouderschap kunnen geven.'

Bewonderaars

Van al zijn kinderen heeft zoon **BENJAMIN** (28) het er volgens Jaap het moeilijkst mee zijn vader

het liefst bij hem geweest. Gelukkig is mijn vrouw **AALTJE** (55) vaak in de buurt en zij vangt zo iets dan op. Voor mensen in zijn situatie hebben we samen de stichting Papageno opgezet en na mijn pensioen zou ik me daar nog meer voor willen gaan inzetten. Benjamin zelf

wekelijks een groot pak deodorantflessen op te sturen. Tijdens concerten had ze alle loopstokken en toestanden van dien nodig om de zaal binnen te komen, maar ze was er altijd. Aan dat soort dingen zal ik nooit wennen, want het blijft enorm bijzonder.'

